



Open Huis  
januari 2021  
Welkom bij het vak  
Godsdienst!

# De Quizzzz!



- Wat moet je doen?
- Er komen 20 afbeeldingen voorbij. Noteer bij elke afbeelding welke godsdienst er volgens jou bij hoort.
- Je kunt kiezen uit:
  - Christendom
  - Jodendom
  - Islam
  - Hindoeïsme
  - Boeddhisme

Na elke afbeelding komt er een dia met het goede antwoord. Hoeveel heb jij er goed?

1



# Dit nummer hoort bij:



... het Christendom.

Het kruis wordt gezien als het symbool van deze  
godsdienst.



# Dit nummer hoort bij:



...het Hindoeïsme.

Deze stip heet de Bindaya.

Elke hindoe geeft zijn eigen betekenis aan de stip.

Sommigen geloven dat het bescherming geeft.

Anderen dat het helpt om meer inzicht te krijgen in jezelf. De bindi wordt ook wel tika of tikala genoemd.

3



# Dit nummer hoort bij:



...de Islam

De halve maan en ster is het symbool van de Islam geworden.



4



# Dit nummer hoort bij:



...het Christendom

Op dit plaatje zie je Adam en Eva uitgebeeld, de twee mensen in één van de eerste verhalen van de Bijbel.

5



# Dit nummer hoort bij:



...het Christendom of Hindoeïsme

In verschillende godsdiensten gebruiken gelovigen wierook. Soms wordt er in de katholieke kerk met wierook gezwaaid rondom bijzondere voorwerpen, zodat je kunt zien dat ze speciaal zijn. Wierook heeft ook in andere godsdiensten soms een bijzondere betekenis.

6



# Dit nummer hoort bij:



...het Jodendom

Deze boekrol hoort bij het Jodendom. In hun heilige gebouw gebruiken ze vaak mooi versierde boekrollen waar de verhalen en leefregels op staan. Thuis hebben joodse mensen deze verhalen ook, maar dan in een boek.

7



# Dit nummer hoort bij:



...het Hindoeïsme.

In het Hindoeïsme zijn er heel veel goden. Ze zien er vaak kleurrijk en bijzonder uit.





# Dit nummer hoort bij:



...de Islam

Hier zie je een Arabische tekst uit de Koran. Dat is het heilige boek van moslims. Daaruit wordt gelezen in de moskee.

9



# Dit nummer hoort bij:



... het Christendom.

Hier zie je een heel ouderwetse preekstoel. Die zie je in een kerk. Het is de plek waar de dominee een preek (een soort toespraak) houdt. Tegenwoordig heeft hij ook heel andere en moderne vormen natuurlijk.

10



# Dit nummer hoort bij:



...het Christendom

Deze vis noem je ook wel de ICHTHUS vis. Het is naast het kruissymbool een ander symbool in het christendom. Het is al een heel oud teken waarmee de eerste christenen elkaar in het geheim lieten weten dat ze aanhanger waren van het christendom.



# Dit nummer hoort bij:



...het Boeddhisme

Je ziet hier Boeddhistische monniken. Ze zijn fulltime met het geloof bezig en ze dragen een oranje kleding. Oranje is de kleur van de inspanning.



12



# Dit nummer hoort bij:



...het Hindoeïsme

Het is het OHM symbool. Een heel oud Hindoeïstisch teken dat eigenlijk een heilige klank is voor hindoes.

13



# Dit nummer hoort bij:



...het Christendom

Verrassend he? Deze meneer, Sint Nicolaas is een heilige. In de katholieke kerk kun je 'heilig' worden verklaard door de baas van de kerk, de Paus. Dan heb je iets bijzonders gedaan voor het geloof. Dat was ook zo met Sint Nicolaas. Hij deed veel goeds voor arme mensen. In sommige kerken is ook een beeld van hem.

14



# Dit nummer hoort bij:



... het Hindoeïsme

Dit is een mandir, een hindoetempel. Sommige tempels zijn uitbundig versierd met allerlei godenbeelden, zoals deze. In India vind je er super veel.

15



# Dit nummer hoort bij:



... het Jodendom, Christendom of de Islam.

Je ziet hier de stad Jeruzalem. Het is een belangrijke stad voor gelovigen van verschillende godsdiensten. Verhalen over deze stad kom je tegen in de Tenach, de Bijbel en de Koran.



16



# Dit nummer hoort bij:



... de Islam.

Sommige vrouwen dragen een hoofddoek. Ze willen daarmee laten zien dat je je schoonheid kunt beschermen en niet voor iedereen zichtbaar hoeft te zijn.



# Dit nummer hoort bij:



...het Boeddhisme

Dit wiel heet het *dharmawiel* en is symbool van het Boeddhisme. Boeddhisten zien het leven als een wiel dat oneindig lang doordraait. Je leven begint elke keer weer opnieuw. De acht spaken in het wiel staan voor de acht manieren van leven die belangrijk zijn.



# Dit nummer hoort bij



...het Jodendom

Je ziet hier een Joodse jongen die een keppeltje draagt en ook gebedsriemen om zijn linkerarm en voorhoofd draagt.



# Dit nummer hoort bij:



...het Boeddhisme

Je ziet hier een afbeelding van Boeddha. Boeddha is de titel geworden voor prins Siddharta. Dat was een prins uit India die op zoek ging naar hoe je het meest gelukkig kon worden. Hij ontdekte dat je in alles de balans moet vinden. Dat noemde hij de middenweg. Zijn leer werd later het Boeddhisme. Boeddha betekent: hij die het licht zag. (de verlichtte)



20



# Dit nummer hoort bij:



...de Islam

Je ziet hier een afbeelding van een moskee, het heilige gebouw van de moslims. Vaak heeft een moskee torens, die je minaretten noemt. Vanuit die torens hoor je soms de oproep om te bidden.

# Hoeveel had jij er goed?



Je score:

0 – 5 punten: Hoera! Voor jou is er nog veel te leren. Dat komt helemaal goed op het CLV.

5 - 10 punten: Dat is niet verkeerd hoor! Jij kunt al best het één en ander uit elkaar houden als het gaat om de verschillende wereldgodsdiensten.

10 – 15 punten: Jij weet al best veel van de verschillende wereldgodsdiensten, knap!

15- 20 punten: Jij bent echt een kenner. Dat is vast en zeker handig bij dit vak als het om de kennisonderdelen gaat.